



Nieuwsbrief maart 2024

Nieuwe interim-directeur

Begin 2024 maakte het CHCO een frisse start. Ydwer Hoekstra is als onze nieuwe interim-directeur begonnen en stelt zich graag aan jullie voor:

"Ik ben Ydwer Hoekstra en ik ben cultuur- en landschapshistoricus met een grote liefde voor erfgoed. In mijn ogen is erfgoed essentieel om aan de toekomst te bouwen: het verbindt ons met elkaar en met de plek waar we zijn. En wat een bijzondere plek is het Oldambt! Met veel enthousiasme ga ik samen met de vrijwilligers van het CHCO de komende tijd op zoek naar manieren waarop we de regionale geschiedenis kunnen vertellen. Dit gaan we uiteraard samen doen met de bewoners van de regio! Ik verwelkom dan ook alle verhalen en ideeën die vanuit de gemeenschap bij ons terechtkomen."

Tekst: Ydwer Hoekstra, interim-directeur

Samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen: 80 jaar vrijheid



Volgend jaar vieren we 80 jaar vrijheid in Nederland. In februari zijn we met veel plezier een samenwerking met de wetenschapswinkel van de RUG gestart om daar aandacht aan te besteden. De komende maanden hebben we versterking van twee masterstudenten Geschiedenis. Ze vertellen over hun project:

"Onlangs is het CHCO begonnen met een nieuw project dat gaat over het verhaal van Poolse soldaten en hun dappere inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog om Oost-Groningen te bevrijden. Na het einde van de oorlog zou een aantal van deze soldaten zich vestigen in verschillende dorpen in Oost-Groningen. Dit verhaal willen we graag vertellen.

Wij zijn beiden student aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgen daar de Master Geschiedenis Vandaag. Tevens hebben wij allebei gekozen voor de specialisatie Geschiedenis & Erfgoed Consultancy. Wij houden ons voornamelijk bezig met het communiceren en presenteren van historische verhalen naar het brede publiek. Verder buigen wij ons binnen onze studie over vraagstukken rondom historisch en cultureel erfgoed. Wij hebben het al erg naar onze zin in het

CHCO!"

Tekst: Stefan Visser en Thomas Bruins, projectstagiairs

100 jaar Carel Coenraadpolder

Dit jaar viert de Carel Coenraadpolder zijn 100-jarige jubileum! De voorbereidingen voor de aanleg van de polder begonnen in 1923. De naam was toen nog de Oranjepolder. In november 1923 werd besloten om de polder te vernoemen naar de voormalige commissaris van de koningin: Carel Coenraad Geertsema.

De aanbesteding was in december 1923 en G.J. Visser Bzn uit Sliedrecht kreeg de opdracht voor 1.370.000 gulden. De werkzaamheden verliepen niet zonder slag of stoot. Stakingen en het slechte weer zorgden voor vertragingen. In september 1924 schrijft de Voorwaarts:



Rond augustus 1925 zijn de werkzaamheden na alle tegenslagen zo goed als afgerond. In De Standaard lezen we:

De indijking van den Carel Coenraadpolder.

Verschillende inpolderingswerken zijn voltooid en anderen naderen hun voltooiing, tengevolge waarvan het aantal werklieden is teruggebracht tot 140 à 150. In den druksten tijd waren er wel 1000.

De oudste zeesluis in den dijk van dezen polder wordt thans opgeruimd en vervangen door een slapersluis.

Even daarvoor, in juli 1925, was er in de Winschoter Courant al een lofzang over de Groninger Polders verschenen. Helaas is de schrijver van dit gedicht ons onbekend.



Tekst en onderzoek: Joke Schoenmaker, vrijwilliger onderzoek, genealogie en bibliotheek

Na bijna acht jaar stopt Jan Dik als vrijwilliger van het CHCO

Helaas nemen we ook afscheid van een van onze vrijwilligers, Jan Dik, die sinds 2016 werkzaam is geweest bij ons. Hij deelt graag bij wijze van afscheid nog een aantal van zijn ervaringen bij het CHCO met jullie:

"Toen ik begon bij het CHCO, vroeg de toenmalige directeur mij enkele archiefdozen te inventariseren. In deze dozen lagen stukken die waren ingebracht door verschillende mensen, en de inhoud was onbekend. We zaten in de oude bibliotheek in die tijd.

Dit was een bruisende tijd voor het CHCO, met bezoekers uit het hele land, lezingen, interviews en verhalencafés. De lezing van Erik Ader, de zoon van mevrouw Ader-Appels, werd zo goed bezocht dat we uit het hele gebouw stoelen en banken moesten halen en zelfs enkele mensen moesten weigeren.

Toen kwam er een tumultueuze tijd voor het centrum. We verhuisden naar het oude ziekenhuis en binnen enkele maanden naar het oude gemeentehuis in Scheemda. In augustus 2021 stopte ik tijdelijk bij het CHCO om mijzelf op andere dingen te concentreren. Deze werkzaamheden nemen nu zoveel tijd in beslag, dat ik besloten heb definitief te stoppen bij het CHCO, al was de beslissing moeilijk.

Er zijn veel verhalen te vertellen in onze streek. De bevrijding door de Canadezen, Belgen en Polen, de geschiedenis van het anarchisme en later het communisme in het Oldambt, het Joodse verleden van Winschoten en datgene wat bezoekers van ver vroeger het "boerenparadijs" noemden. Het Oldambt heeft een eigen gezicht en karakter en dat is de moeite waard.

Ik hoop dat het CHCO weer tijden tegemoet gaat waarbij het een groot publiek kan trekken en de mensen in het Oldambt kan helpen hun geschiedenis te leren kennen en onderzoeken."

Tekst: Jan Dik, voormalig vrijwilliger projecten

Voor in je agenda: Dag van het Park

Zondag 26 mei, 13:00 - 17:00



Op **zondag 26 mei** zijn wij aanwezig op de Dag van het Park, in het Stadspark in Winschoten. Op deze dag kun je in het park langs kraampjes en activiteiten lopen en ontdekken wat Oldambt te bieden heeft op gebied van cultuur, sport en meer!

Het thema van dit jaar is gezondheid. Erfgoed maakt gelukkig en is dus goed voor de mentale gezondheid. Kom gerust langs onze kraam voor een praatje of om gewoon even te kijken. We zijn er tussen **13:00 en 17:00**. Tot dan!

Volg ons!

Wil je vaker nieuws van ons? Volg ons op onze *social media* kanalen:

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

[Uitschrijven](#) | [Beheer je abonnement](#)

MailPoet